

Liturgie voor de gezamenlijke kerkdienst
Drempt&Oldenkeppel en Hummelo

10 mei 2026



"Naald en draad"

Voorganger: ds. Elise Wijnands, organist: Broer de Boer
Ouderling van dienst: Barend Verkerk

Voor of na de dienst kunt u in de stiltehoek achter in de kerk
een kaarsje aansteken. In het kerkportaal kunt u een
gebedsintentie opschrijven, die genoemd zal worden in de
gebeden.

- Orgelspel

-Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**-Aanvangslied (staande) Dit is een morgen als ooit de eerste,
Lied 216**

-Bemoediging, groet en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON.

V: Genade en vrede zij u van

God de Vader die ons samenbrengt
en van Jezus Christus die ons liefheeft
en ons leidt. De Eeuwige zal bij u zijn

A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN.AMEN

V: Gods schepping omringt ons iedere dag.

A: Aan God alle glorie!

V: God draagt ons en ieder mens in liefde.

A: Ons leven wordt gedragen door de Levende.

V: Onze gebrokenheid is bekend bij God. Hij kent ons tekort.
Hij ziet ons mensen zoals wij zijn.

A: O God, haal ons weg uit somberheid en onvrede, en
doe ons in vrede leven.

V: God roept ons om met vrede deuren te openen.

A: Dat wij Gods roep om vrede horen en wegen naar vrede
blijven zoeken. Amen

(Iedereen gaat zitten)

-We zingen ons levenskleed, melodie Psalm 118

God heeft het kleed van ieders leven
eens op het weefgetouw gezet,
waarna de Hemelse Ontwerper
nauwkeurig op de draden let.
Voor ieder is 't motief weer anders,
verschillend ook de kleur en maat.
Zo weeft Hij in elk mensenleven
steeds liefdevol een nieuwe draad.

Soms denkt Gods kind: "Zijn dit nu blijken
van 'n Goddelijke Scheppershand:
die knopen, die verwarde draden?"
Maar weet je, 't is de onderkant!
't Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen:
"Nu weet ik niet meer, hoe het moet".
Dat God 't geweven stuk bezichtigt
en glimlacht: "Ja, zo wordt het goed."

En als het weefgetouw eens stilstaat,
de laatste draad is afgehecht,
en God dan het patroon zal tonen.
Ik bid, dat Hij dan tot ons zegt:
"Zie, dit is nu de goede zijde,
een schone overwinningskroon,
verworven, dankzij de verdienste
van Christus, Mijn geliefde Zoon."

(Tekst F. van der Sloot-van Dam)

- Kyriëgebed
- Glorialied: Zing van de Vader dien in den beginne, Lied 304**
- Moment met de kinderen en jeugd
- We zingen: Goedemorgen, welkom allemaal, Lied 288**
- Kinderen en jeugd gaan naar hun eigen ruimte-*
- Gebed bij opening van Het Woord
- Eerste lezing: Genesis 37: 1-11
- We zingen: Gij die alle sterren houdt, Lied 919**
- Tweede lezing: Marcus 5: 25-34
- We zingen: Christus die u wilt tooien, Lied 938**
- Overdenking
- Orgelspel
- Dankgebed-voorbeden-Onze Vader
- Collecte in één rondgang voor kerk en diaconie
- Kinderen/jeugd komen terug*

-Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978

-Zegen Uitlopend in het zingen van lied 425 Vervuld van Uw zegen Afgesloten met het gezongen Amen.

-De eindcollecte is bestemd voor **de stichting Sravana**. Deze stichting Sravana staat klaar met hun tijd, aandacht en zorg. De vrijwilligers kunnen een aantal uren overdag, 's avonds en 's nachts ingezet worden. Ze bieden eenvoudige zorg. Ze bieden ook een luisterend oor. Als de vrijwilligers er zijn, kunnen de partner of naasten rust nemen of een boodschap doen. In de nacht is de vrijwilliger er zodat de partner of naasten zelf kunnen slapen. Voorafgaand aan de inzet van een vrijwilliger bespreekt de coördinator tijdens een intakegesprek de persoonlijke behoeftes en wensen van de zieke in de laatste levensfase en onze mogelijkheden, zodat we de zorg met elkaar kunnen afstemmen. Sravana biedt ondersteuning thuis aan de inwoners van de plaatsen: Doetinchem, Drempt, Gaanderen, Hummelo, Hoog/Laag Keppel en Wehl. Voor vragen kunt u Sravana bellen: 0314 368 990.

Na afloop van de kerkdienst bent u van harte uitgenodigd koffie/thee te drinken.

Volgende week zondag 17 mei om 10:00 uur
 In Hummelo: Jansje Ruiterkamp uit Vorden
 In Drempt: ds Bert Bommer uit Doesburg

Woensdag 20 mei: gemeenteavond in Hummelo

Dorpshuis de Ruimte

Tijd: 20:00 (inloop vanaf 19:30)

Woensdag 27 mei gemeenteavond Drempt&Oldenkeppel

St Joriskerk Drempt

Tijd: 19:30 (inloop vanaf 19:00)

Visje van de maand mei:

*Breng de vrede in de hoofden,
in de harten van mensen.*

Uit lied: Breng de vrede, van Job de Bruijn